

Jutter - Tastoe in Jutter mei 2018

Elke dag is een cadeautje. Tastoe is niet meer weg te denken uit Wijk aan Zee en dat al vijftien jaar lang. Als je Helmi van Sterkenburg, de drijvende kracht, vraagt om Tastoe te omschrijven, hoeft ze niet lang na te denken. „Dit is een eigenwijze winkel”, zegt ze. „Voor elk wat wils. Zoiets kan alleen maar in Wijk aan Zee.” Helmi is elke dag het stralende middelpunt van Tastoe. Voor iedere bezoeker is er tijd en een vriendelijk woord. Ze is trots op de mooie spullen die ze verkoopt. Dat begon vijftien jaar geleden allemaal met Cultureel Dorp, waar Helmi bij betrokken was. Het Griekse Paxos was haar dorp; en Helmi vond het heerlijk om op het eiland te struinen langs de kleine winkeltjes. Zoiets moest in Wijk aan Zee ook kunnen, bedacht ze. Een lening bij de bank krijgen om een onderneming op te starten, bleek moeizamer dan gedacht. „Een winkel beginnen in een klein dorp als Wijk aan Zee is onbegonnen werk, vonden ze bij de bank. Zeker in een tijd van recessie.” Helmi bleef haar droom trouw en gaf niet op. Met succes. „We schraapten alles bij elkaar en uiteindelijk lukte het om Tastoe te openen”, vertelt ze. In het begin combineerde Helmi de winkel met het geven van workshops, dat laatste is in de loop der jaren minder geworden. Juist de winkel bleek in een enorme behoefte te voorzien. Waar veel winkeliers zich specialiseren, vindt Helmi het juist leuk om in te spelen op de behoefte van haar klanten. „Ik luister naar de klanten. Als ze iets speciaals zoeken, dan zorg ik dat ik dat in huis heb.” Ook schakelt ze zonedig haar man Ruud in, die timmerman is. „Als er ergens een mooi lijstje omheen moet bijvoorbeeld.” Tastoe is meer dan een winkel, de sociale functie is een belangrijke pijler. „Ik hoor hier de mooiste verhalen”, zegt ze. „Elke dag is voor mij een cadeautje. Ik ontmoet mooie mensen. Wat wil je nog meer?” De menselijke maat is daarbij belangrijk. „In de zomer en tijdens het schaaktoernooi krijg ik allerlei mensen uit het buitenland over de vloer. Heerlijk is dat. Ik hoef dan echt niet op vakantie, want ik spreek hier continu vreemde talen.” Dat de Wijk aan Zeeërs haar na vijftien jaar nog altijd weten te vinden, waardeert ze zeer. „Ik heb de recessie overleefd, besta nog steeds. Dankzij mijn klanten. Die begrijpen ook hoe belangrijk een winkel is voor een dorp. Lokaal kopen is fijn. Dat kost geen benzine, je betaalt geen parkeergeld en de koffie staat hier altijd klaar.” Voor meer informatie over openingstijden: tas-toe.com